

προδημοσίευση

Ο τρικαλινός κλαρινίστας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΚΙΑΣ

Αριστομένη Καλυβιώτη

Κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα οι λαϊκοί πρακτικοί οργανοπαίκτες κράτησαν ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Κάποιοι απ' αυτούς σήμερα είναι πασίγνωστοι, οι περισσότεροι όμως παρέμειναν στην αφάνεια. Μερικοί από τους παλαιότερους είχαν την τύχη να αποθανατιστεί το παίξιμό τους, ηχογραφημένο, σε δίσκους 78 στροφών.

'Ενας απ' τους τελευταίους, είναι ο τρικαλινός κλαρινίστας Γιώργος Βούκιας. Άνθρωπος ήσυχος και χαμηλών τόνων, έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στα Τρίκαλα. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε συμμετοχή, έστω και μικρή, στη διοικογραφία.

Μου ήταν εντελώς άγνωστος μέχρι που απέκτησα ένα δίσκο 78 στροφών, στην επικέτα του οποίου υπάρχει το όνομά του. Ο αείμνηστος συλλέκτης Χαράλαμπος Παυλόπουλος με πληροφόρησε ότι ήταν Θεσσαλός και συγκεκριμένα από τα Τρίκαλα. Ήταν εύκολο να τον αναζητήσω και με ευχάριστη έκπληξη πληροφορήθηκα ότι ήταν στην ενεργό δράση. Μέσω κοινών φίλων κανονίστηκε μία συνάντηση μαζί του στο εστιατόριο «Αχιλλείο» των Τρικάλων. Αυτό έγινε γύρω στο 1990. Η συνάντηση που κάναμε δημοσιεύεται, έστω και με καθυστέρηση, σήμερα. Την παραθέτουμε απλά, χωρίς επεμβάσεις, έτοις ακριβώς όπως έγινε:

Κύριε Γιώργο πότε γεννήθηκες, από πού είναι η καταγωγή σου;

Γεννήθηκα το 1914 στο Γαρδίκι Τρικάλων. Πατέρας μου ήταν ο Αθανάσιος Βούκιας. Είχα άλλα δύο αδέρφια και τέσσερες αδερφές.

Είκατε άλλον μουσικό στην οικογένειά σου;

Όχι, όλη η οικογένειά μου ήταν κτηνοτρόφοι.

Πώς έμαθες κλαρίνο;

Πηγαίναμε στην Αθήνα τότε, κάναμε μικροπωλητές, πουλούσαμε πορτοκάλια, λουστράκια γινόμασταν... Κι' εγώ τότες, περνώ στην οδό Αθηνάς, εκεί σ' ένα υπόγειο κι' άκουσα κάπι κλαρίνα καλά. Κι' έκατσα στη σκάλα κι' άκουγα από το βράδυ μέχρι το πρωί. Μ' άρεσε η μουσική που έλεγαν. Κι' έτοι, μετά την άλλη μέρα ύστερα σκέφτηκα με τον Μπανιάκα¹ και του λέω: Θαρθείς και θα μου πάρεις και μένα ένα κλαρίνο. Ο Μπανιάκας ήταν παλόπος. Είχε μια κάμαρη εκεί πέρα που μαζεύονταν πατριώτες κι' έπαιρνε ενοίκιο αυτός. Είμαστε μαζί εκεί πέρα. Και πήγα μαζί με τον Μπανιάκα και πέρα το κλαρίνο. Και μετά, ύστερα, βρήκα έναν δάσκαλο, ένα παιδί από τη Δοθράινα, Αποστόλης Σταμέλος² λεγόταν, κλαρίνο έπαιζε.

Ήταν καλός;

Καλός; Τί θα ξεπίει καλός; Είχε κάπι πλάκες, πολύ καλές!



- Η επικέτα του δίσκου που περιέχει το τραγούδι "ΒΑΣΙΛΙΚΗ" του Αθαν. Μπουρλιάκου. Παίζει κλαρίνο ο Γ. Βούκας.



- Η επικέτα του δίσκου που περιέχει το τραγούδι "ΘΑΛΑΣΣΑ" του Γ. Βούκα.



- «Χορός Τυφλοσελίου 1937». Μπροστά πογάρουν Καρδιτσώτες και Τρικαλινοί οργανοπαίχτες. Από αριστερά καθιστοί: Ηλίας Καραπατάκης (αδελφός του Βασίλη) βιολί, Κώστας Φιλίππου (Καρακάστας) κλαρίνο, Σωτήρης Τσιπορίγκας κλαρίνο, Βασίλης Τόγελος βιολί, Γιώργος Βούκιας κλαρίνο, Θωμάς Σισίκης λαγούτο και Χρήστος Σισίκης βιολί. Πίσω από τον Τσιπορίγκα διακρίνεται, με το λαγούτο, ο Αλέξης Μπλάνας.

Και πήγα πολύ καιρό σ' αυτόν εκεί πέρα κι' αυτός μ' έμαθε.
Σ' άλλον δεν έχω πάει.

Αυτό πότε έγινε; Πόσων χρονών ήσουν τότε;
Τότε ήταν το 1932. Ήμουν δεκαοχτώ χρονών.

Μέχρι πότε έμεινες στην Αθήνα;

Ερχόμασταν το καλοκαίρι στο Γαρδίκι και το χειμώνα πήγαινα στην Αθήνα. Μόλις ξαναπήγαινα στην Αθήνα, ξαναέκανα μαθήματα στον Σταμέλο. Κατεβαίναμε μίνα Σεπιέμπριο, μόλις περνούσε ο Αύγουστος, στην Αθήνα. Μας έπαιρνε η άνοιξη.

Μέχρι πότε γινόταν αυτό;

Μέχρι το 1938-39. Μετά πήγαμε στον πόλεμο. Μετά, ύστερα, ξαναήρθαμε εδώ. Μετά δουλεύαμε, είχαμε βγει έξω.

Δούλευες σαν οργανοπαίκτης;

Μετά τον πόλεμο, το χειμώνα πηγαίναμε στα Φάρσαλα, είχαμε κτινοτροφία. Κι' απ' το 1948 ήρθαμε στα Τρίκαλα. Γιατί ήταν ανταρτοκρατούμενο απάνω, είχαμε κτινοτροφία και δεν μας άφησαν. Περάσαμε το καλοκαίρι εδώ στο Γοργογύρι και μετά, ύστερα, δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Κάτω ήταν ανταρτοκρατούμενο, εδώ ήταν το ίδιο και τα πουλήσαμε, ότι είχαμε και δεν είχαμε και ήρθαμε και φωλιάσαμε εδώ μέσα, στα Τρίκαλα κι' από 'δω δεν ξαναφύγαμε.

Έπαιξες επαγγελματικό κλαρίνο πριν από τον πόλεμο;

Από το 1931 πήγαινα, όπως σου είπα, σε δάσκαλο. 1933, 1934, μετά, ύστερα, δεν μπορείς να τα μάθεις όλα απ' το δάσκαλο. Μαθαίνεις και μόνος σου. Και βγήκα μετά.

Έμαθες ποτέ μουσική με νότες;

Όχι.

Μετά τον πόλεμο είκες ασχοληθεί αποκλειστικά με το κλαρίνο;

Είχαμε και την κτινοτροφία. Από το 1949 και μετά αποκλειστικά με το κλαρίνο. Το 1948 τελειώσαμε με τα ζώα. Είμαστε στο Γοργογύρι, εδώ πάνω στα ριζά του Κόζιακα. Δηλαδή, άν είχαμε xīlia γιδοπρόβατα μας τα φάγαν και μείναν καριά πεντακοσιάρια και δεν είχαμε που να πάμε και τα φέραμε εδώ και τα δώσαμε 50 δραχμές το κεφάλι. Πάν' ιτάρια. Γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Είπανε στον μακαρίτη τον πατέρα μου να τα πουλήσετε να μη σας πάρει η μπόρα και σας και σας σκοτώσουν πουθενά. Κάι τα πουλήσαμε τότες κι' εδώ τραβιόμασταν ύστερα.

Τους δίσκους γραμμιοφώνου που «γύρισες», πότε τους ηχογράφησες; Πώς έγινε και τους ηχογράφησες;

Πότε ακριβώς δεν θυμάμαι, ποια χρονολογία. Πριν τον πόλεμο, 1937, 1938; Είχαμε βγάλει με τον Θανάσιο τον Μπουρδιάσκο³ τον βιολιστή, από την Καρδίτσα, την «Καρδιτσώποσα». Είναι στην Κολούμπια, στον Λαμπτρόπουλο.

Με ποιούς άλλους έβγαλες δίσκους;

Με τον Τόγελο⁴. Έβγαλα το «Θάλασσα» και τον «Γιάννη τον Μπερατιανό», μισό τσάμικο και μισό συρτό, στην Οντεόν. Τώρα τελευταία έβγαλα σε μικρό δίσκο (σ.σ. 45 στροφών) ένα «Χειμαριώτικο».

Πόσους δίσκους «κτιύπησες» σύνολικά;



- Πλανηγύρι στην Τσούριτσα Τρικάλων 1935-1940. Μπροστά οι μουσικοί καθιστοί, από αριστερά: Γεώργιος Μπανάτσας βιολί, Χρήστος Μπανιάκας κλαρίνο, Γιώργος Βούκιας κλαρίνο, Βασιλης Τόγελος βιολί και Αλέξης Μπιλάνας λαγούτο.



- Πλανηγύρι στο Γαρδίκι (Ι) Τρικάλων γύρω στο 1955. Καθιστοί από αριστερά: Βασιλης Τόγελος βιολί και ο Γιώργος Βούκιας που κερνάει κάποιον τόπιουρο. Δεν διακρίνεται καθαρά ο οργανοπαίκης με το λαγούτο.

Που να ξέρω; Δεν θυμάμαι⁵.

Ο Βασιλης Τόγελος που «γυρίσατε» τον άλλο δίσκο ποτές μήπαν;

Γαρδικιώτης ήταν, Μ' αυτόν ξεκινήσαμε. Αυτός έπαιξε βιολί και μαζί ξεκινήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Τραγουδούσε κιόλας.

Με τον Δημιούρος Βλαχαγγέλη⁶ συνεργάστηκες;

Ο Βλαχαγγέλης τραγουδούσε κι' έπαιξε και λαγούτο. Και τώρα τραγουδάει. Είναι στην Αθήνα. Πλαίζουμε πολλές φορές μαζί. Έβγαλε πολλούς δίσκους. Με τον Μαλιάρα έχει, με τον Καρακώστα και πολλούς άλλους.

Με ποιούς άλλους οργανοπαίκτες συνεργάστηκες;

Διούλενα κομπανία εδώ με τον Κώστα τον Ακρίβο, τον Αναστασίου τον Σπύρο που έπαιξε κιθάρα, αρμόνιο μ' έναν από τα Φάρσαλα και ένα βιολί από τη Σοφάδες Καρδίτσας το Θομά το Δημητρίου. Επίσης συνεργάσθηκα με τον Χρήστο

Ζυγοβίνα⁷. Έβγαλε δίσκους με τον Μπανιάκα ο Ζυγοβίνας. Μετά ήρθαν εδώ, γιατί έχει γαμπρό από αδερφή το Ζυγοβίνας, τον Σπύρο Αναστασίου. Έχει χρόνια που πέθανε.

Στην Αθήνα, εκτός από τον Σταμέλο, ποιούς μουσικούς γνώρισες και με ποιούς έπαιξες μαζί;

Εμείς είχαμε τους πατριώτες εκεί πέρα που δουλεύαμε. Πηγαίναμε με τον Μπανιάκα μαζί.

Με τον Νίκο Καρακώστα δουλεψες ποτέ μαζί;

Όχι. Έχω πάει όμως σ' ένα μαγαζί που δουλευει αυτός, είχε δουλειά άλλού και πήγα εγώ και δουλεψα δυο τρεις ώρες. Για τον Νίκο Καρακώστα λέω, τον παππού. Όταν πηγαίναμε αργότερα στην Αθήνα ερχόνταν όλοι αυτοί, Ζυγοβίνας, Ακρίβος... Όταν είχαμε δουλειά δουλεύαμε με πατριώτες. Συγκεντρώναμεσταν όλοι μαζί. Δεν Δουλέψαμε με άλλους.



- Πανηγύρι στο Γαρδίκι Τρικάλων στη δεκαετία του 1950. Διακρίνονται καθιστοί: Βασιλης Τόγελος (δεύτερος από αριστερά) βιολί, Γ. Βούκιας κλαρίνο και Γιάννης Γκάσσος (τελευταίος) λαγούντο.



- Πανηγύρι στην Πολυυθέα Τρικάλων γύρω στο 1955. Μπροστά καθιστοί οι μουσικοί, από αριστερά: Βασ. Τόγελος βιολί, Γ. Βούκιας κλαρίνο και Γιάννης Γκάσσος λαγούντο.

Ποιοί ήταν παλιοί οργανοπαίκτες στα Τρίκαλα; Άκουσες τίποτα για τον Σουλεϊμάν;

Για τον Σουλεϊμάνι άκουσα, αλλά δεν τον γνώρισα, δεν τον ξέρω ποιός ήταν. Εδώ ήταν πιο παλιός ο Καρακώστας ο Νίκος. Ήταν ένας άλλος Μπροστούρας. Ο Θανάσης ο Λαβίδας⁸ κλαρίνο, ήταν καλός αυτός. Είχε παιδιά πολλά στην Αθήνα, τον Μήτρο τον Λαβίδα που έπαιζε βιολί, τον Αντώνη τον Λαβίδα που έπαιζε κλάρινο, τον Κώστα τον Λαβίδα που έπαιζε σαντούρι, αυτός πέθανε εδώ. Είναι αικόμη ένας Λαβίδας Φάνης, στην Αθήνα. Άλλο παιδί του Λαβίδα είναι ο Βασιλης, που ζει εδώ στα Τρίκαλα, αλλά τώρα δεν παίζει.

Έκεις ακούνει τίποτα για το «Τρίο Τσιτσομήτσος» που «γύρισε» δίσκους με βλάχικα τραγούδια;

Ο Τσιτσομήτσος ή Τζαμήτσος, το κανονικό του όνομα ήταν Δημήτρης Μπλάνας, έπαιζε, μαζί με τον Νίκο τον Μπράχο. Ο Τζαμήτσος έπαιζε βιολί και ο Μπράχος κλαρίνο. Έβγαλαν δίσκους το «Βούλω Τσιβούλω», «Λα πάτρο τοίντι Μάρ-

μαρί» και κάτι τέτοια πράγματα. Το παρατσούκλι του Μπράχου ήταν Τσιώλας. Ο Θανάσης Μπράχος, που σκοτώθηκε στα Κανάλια Καρδίτσας, ήταν εξάδελφος του Νίκου Μπράχου. Ο Νίκος ήταν καλός οργανοπαίκτης. Είχε έναν αδερφό τον Βασίλη, μεγαλύτερό του, που πέθανε εδώ στα Τρίκαλα. Έχει αικόμια έναν αδερφό τον Σωτήρη που έχει φύγει χρόνια στην Αθήνα, έπαιζε καλό λαγούντο. Παλιοί ήταν ο Γιώργος ο Βαλαχάς βιολί, ο Μήτρος ο Βαλαχάς, πατέρας του, πολύ καλό βιολί. Ζούσε στην Καρδίτσα. Άλλοι ήταν ο Στέλιος ο Μπλάνας καλό βιολί, ο Αχιλλέας ο Μπλάνας καλό λαγούντο.

Με τον Τσιτσάνη είκες γνωριστεί;

Είχαμε γνωριμία, αλλά δεν είχαμε επαφή. Μπουζούκια αυτός, δημοτικά εμείς.

Τραγουδιστές ποιοί σ' άρεσαν;

Καλοί τραγουδιστές εδώ στην περιοχή ήταν ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης που είχε παρατσούκλι «Καλαντζάκος» και ο πατέρας του Κώστας με το παρατσούκλι «Καλατζής», ήταν



- Πανηγύρι στο Γαρδίκι Τρικάλων 1935 - 1940. Διακρίνεται μπροστά καθιστός, με το λαγούτο, ο Αλέξης Μπλάνας. Δεξιά του καθιστός ο Γιώργος Βούκιας. Έχει δώσει το κλαρίνο στον διπλανό του. Ανάμεσα και πίσω τους ο Βασ. Τόγελος.

κι' αυτός πολύ καλός. Πολύ καλός στα κλέφτικα ήταν ο Μήτσος Αραπάκης στην Αθήνα. Ο Κώστας ο Ρούκουνας ήταν καλός.

Ο Μπανιάκας¹⁰ μου είχε πει πως ο Μήτσος Αραπάκης ήταν ο καλύτερος απ' όλους, συμφωνείς;

Συμφωνώ, ήταν ο πιο καλός απ' όλους. Κλαρίνο καλό στην Αθήνα ήταν ο Σταμέλος. Ο Κώστας ο Γιαούζος πολύ καλός. Ο Γιάννης ο Κυριακάτης πολύ καλός. Ο Θόδωρος Αγαπητός καλός.

Με ομυρνιούς οργανοπαίκτες, πρόσφυγες, είκες επαφή στην Αθήνα;

Γνώρισα έναν που έπαιζε ούτι, έμενε στο Πολύγωνο, στην Σχολή Ενελπίδων στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι πως τον έλεγαν.

Ούτια έπαιζαν καθόλου στα Τρίκαλα;

Δεν έπαιζε κανένας.

Τον Βάιο τον Μαλιάρα των γνώριζες;

Μόνο τον γνώριζα; Έχουμε παίξει και μαζί. Πολύ καλός ήταν. Έδωσε τα φώτα στα μέρη της Λάρισας, σ' όλους. Είχε φίρμα μεγάλη.

Γνώρισες παλιούς οργανοπαίκτες από τον Βόλο;

Στον Βόλο ξέρω μόνον τον Θεοχάρη Πλαντίδη. Επίσης γνώρισα τον Γιάννη τον Τοικώνη που παίζει κλαρίνο.

Τους Νταλαράίους από την Καρδίτσα τους γνώρισες;

Νταλάρας ήταν ένας στην Αθήνα, έπαιζε βιολί. Χρήστο τον έλεγαν¹¹, θείος του Αχιλλάκου απ' την Καρδίτσα. Πέθανε κι' ο Αχιλλάκος¹². Άλλους στην Καρδίτσα γνώριζα τον Τοικοτίρικα τον Σωτήρη, τον Χρήστο Μπανιάκα που έμενε μεταπολεμικά στην Καρδίτσα. Ερχόταν συνέχεια στο Γαρδίκι. Έπαιζε κλαρίνο μαζί με έναν Στέργιο Μαλακαστώτη, Δημητρούλας ήταν το κανονικό του όνομα.

Ποιούς άλλους παλιούς θυμάσαι;

Ήταν ένας Δημήτριος Χαλδέας που πέθανε στον Τύρναβο, κλαρίνο καλό και ο πατέρας του λαγούτο καλό.

Πως φτιάχνατε τις κομπανίες;

Όταν φτιάχναμε κομπανία το καλοκαίρι, δεν φτιάχναμε για μια Κυριακή, φτιάχναμε για όλο το καλοκαίρι και όλο τον χειμώνα. Έφιαζα κομπανίες, όπως σου είπα με τον Ζυγοβίνα, τον Τόγελο... Είχαν έναν με ακόρυτεόν απ' το Κλεινοβό, Μπασιούρης λεγόταν. Έπαιρνα όποιον άλλον έβρισκα εύκαιρο. Είχα έναν λαυτηρό δέκα - δώδεκα χρόνια, Γιάννης Γκάσος, απ' την Καρδίτσα. Γαμπρός απ' αδερφή του Σπύρου του Καραμέρη που έπαιζε κλαρίνο. Πέθανε πριν κανά δυο χρόνια.

Πως βλέπεις σήμερα τα δημοτικά συγκροτήματα, ακολουθούν την παράδοση;

Οι πολύ νέοι τα μπασταρδεύουν. Παιζουν ένα τοάμικο και ρίχνουν ταξίμη. Τούρκικο πράμα: Μπερδεύουν τη δουλειά, την έχουν χαλάσει τη δουλειά τη δημοτική.

Πάίζεις ακόμα; Είσαι ευχαριστημένος απ' τη ζωή σου σαν οργανοπαίκτης;

Καλά πέρασα, άλλη δουλειά δεν έκανα. Από τότες που βγήκαμε δεν σταματήσαμε καθόλου, είχαμε φίρμα, είχαμε δουλειά, σ' όλα τα χωριά εδώ τ' Ασπροποτάμου. Τι πανηγύρια, τι γάμους, τι αρραβώνες, δεν μας άφρισαν καθόλου! Μεσοχώρες, αυτού μέσα, όλα τα χωριά τα έχω γυρίσει. Όλο αυτού μέσα δουλεύαμε. Είμαι ευχαριστημένος.

Έτσι τελείωσε η συζήτηση με τον Γιώργο Βούκια. Από τότε διατηρήσαμε μια φιλική σχέση και πάντα είναι πρόθυμος να μου δίνει όποια πληροφορία του γιντάρ. Κάποτε του χάρισα μια κασέτα με δικές του παλιές πνογραφίσεις, γιατί δεν είχε καμμία. Αφού με ευχαρίστησε, με ρώτησε μήπως τωχόν έχω έναν δίσκο σόλο κλαρίνο με το «Χειμαριώτικο» του Απ. Σταμέλου. Όταν τον έδωσα κι' αυτό το τραγούδι, η χαρά, που άκουσε ξανά τον παλιό του δάσκαλο, ήταν μεγαλύτερη, παρά για τα δικά του τραγούδια.

Σήμερα ο Γιώργος Βούκιας έχει σταματήσει να εργάζεται επαγγελματικά σαν κλαρινίστας. Ζει πάντα στα Τρίκαλα.

Η ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΥΚΙΑ

Α/Α Εταιρεία - Αριθμός δίσκου	Χρον.	Τίτλος τραγουδιού	Εκτελεστές
1. COLUMPIA DG 6472/CG 1914	1939	ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΙΣΣΑ - Τοάμικο Αθ. Μπουρλιάσκου	Αθ. Μπουρλιάσκος με κλαρίνο Γ. Βούκια
2. COLUMBIA DG 6472/CG 1915	1939	ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Συρτό ¹ Αθ. Μπουρλιάσκου	Αθ. Μπουρλιάσκος με κλαρίνο Γ. Βούκια
3. ODEON GA 7087/190975a/Go2890	1938	ΒΟΥΛΟ ΤΣΙΒΟΥΛΟ Διασκευή Περιστέρη	Σόλο κλαρίνο Γ. Βούγια
4. ODEON GA 7087/190975b/Go...	1938	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ Διασκευή Περιστέρη	Σόλο κλαρίνο Γ. Βούγια
5. PARLOPHONE B 74289-I/Go4829	1953	Ο ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΜΠΕΡΑΤΙΑΝΟΣ - Τοάμικο Γεωργίου Βούκια	Β. Τόγελος συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας μετά κλαρίνου Γ. Βούκια
6. PARLOPHONE B 74289-II/Go4830	1953	ΘΑΛΑΣΣΑ - Καλαματιανό ² Γεωργίου Βούκια	Β. Τόγελος συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας μετά κλαρίνου Γ. Βούκια
7. LYRA (45 στροφών) L1191/L10571	1966	Η ΑΜΕΡΙΚΗ - Τοάμικος Γ. Βούκια	Κ. Ακρίβος, με κλαρίνο Γ. Βούκια
8. LP με γενικό τίτλο "Τραγούδια και χοροί της Στεριάς", MINERVA 22003	1965	ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Συγκαθιστός χορός	Σόλο κλαρίνο Γ. Βούκια

1. Χρήστος Μπανιάκας (1896-1988). Κλαρινίστας καταγόμενος από το Γαρδίκι Τρικάλων. Πληροφορίες για τη ζωή και δισκογραφία του στο άρθρο του υπογράφοντα: «Ο Καρδιτσιώτης οργανωτής Χρήστος Μπανιάκας», περιοδικό «Γνώστη και Γνώμη», τόμος Δ', Καρδίτσα 1985.

2. Απόστολος Σταμέλος (1901-1981). Κλαρινίστας από τη Δόμη Θραίνα Βοιωτίας. Πληροφορίες για τη ζωή και τη δισκογραφία του στο άρθρο του υπογράφοντος «Το Λαϊκό κλαρίνο στην Ελλάδα», εφημ. «Τα Νέα του Κλειστού», τεύχος 36, Οκτώβριος 1985.

3. Αθανάσιος Μπουρλιάσκος (1914-1995). Βιολιστής και συνθέτης από την Καρδίτσα. Πληροφορίες για τη ζωή και τη δισκογραφία του στο άρθρο του υπογράφοντος «Καρδιτσιώτες λαϊκοί οργανωτής». Η οικογένεια Μπουρλιάσκου, περιοδικό «Καρδιτσιώτικα Χρονικά», τόμος II, Καρδίτσα 1996.

4. Βασίλης Τόγελος (1906-1987). Βιολιστής και τραγουδιστής από τα Τρίκαλα.

5. Η δισκογραφία του Γιώργου Βούκια δημοσιεύεται εκτός κειμένου σε σχετικό πίνακα.

6. Δημοσθένης Βλαχαγγέλης (1916-1999). Τρικαλινός λαυτέρης και τραγουδιστής. Γνωστός από τη δισκογραφία των 45 και 33 στροφών.

7. Κώστας Ακρίβος, Σπύρος Αναστασίου, Χρήστος Ζυγοβίνας

(1927-1989). Τρικαλινοί οργανωτής, γνωστοί από τη δισκογραφία των 45 και 33 στροφών.

8. Για την οικογένεια Λαζίδη πληροφορίες στο δημοσίευμα του Χαράλαμπου Παυλόπουλου: «Το Λαϊκό κλαρίνο στην Ελλάδα», εφημερίδα «Τα Νέα του Κλειστού», τεύχος 19, Ιούλιος 1983.

9. Πληροφορίες για τον θάνατο του Θανάσιου Μπράχου και άλλων οργανωτικών, από γερμανικό Βομβαρδισμό, στο χωριό Κανάλια Καρδίτσας, τον Δεκαπενταύγουστο του 1943, στο άρθρο του υπογράφοντος «Καρδιτσιώτες λαϊκοί οργανωτής». Η οικογένεια Σισίνη, περιοδικό «συλλογές», τεύχος 200, Μάιος 2001.

10. Όπως προηγουμένων υποσημείωση 1.

11. Χρήστος Νταράλας (1880-1942). Βιολιστής από την Καρδίτσα, πατέρας του Λουκά Νταράλα και παπούς του Γιώργου Νταλάρα.

12. Αχιλλέας Νταλάρας (1909-1985). Βιολιστής από την Καρδίτσα. Πληροφορίες για την οικογένεια Νταλάρα ή Νταράλα στο άρθρο του υπογράφοντος «Η οικογένεια Νταλάρα ή Νταράλα», περιοδικό «Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τόμος I, Καρδίτσα 1995.

Ευχαριστούμε τους Μιχ. Πιταάκο και Δημ. Νινίκα για τη βοήθειά τους. Ακόμα την Α.Ε.Π.Ι και τον υπέυθυνο του αρχείου της Σωτήρη Λυκουρόπουλο.